



Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΚΑΡΥΕΣ 2004. Παιδιά του χωριού τραγουδούν και χορεύουν στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα.



# Καρυές

Η ΑΡΑΧΟΒΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ • ΕΤΟΣ 17ο • ΦΥΛΛΟ 76 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 • ΨΑΡΡΩΝ 10Γ ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61

## ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004 ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ

**Ό**ποιοι περιμέναμε ότι, εξ αιτίας του μεγάλου γεγονότος της διοργανώσεως των Ολυμπιακών Αγώνων στην Επιλήσσα, το καλοκαίρι αυτό θα ήταν ένα ξεχωριστό καλοκαίρι για τα χωριά μας και για όλη την Επιλήσσα. Αντίθετα από τις προσδοκίες και τους πόθους μας, είδαμε τις πλοτείες σκεδόν άδειες, τα ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες και τα νησιά με την επιλάσιτη πληρότητα. Οι αφίξεις από το εξωτερικό επλάκιστες και όλοι αναρωτητικάμε γιατί τόσες απουσίες, από ομογενείς που μας είχαν συνηθίσει να έρχονται κάθε χρόνο και να δίνουν χώρη στα πατρογονικά χωριά τους.

Οι εξηγήσεις αυτού του φαινομένου είναι πολλές με σπουδαιότερες τη δυσφήμιση της κώρας μας με τεκνιτές φήμες για τρομοκρατικά κτυπήματα, που δημιουργούσαν αισθήματα ανασφάλειας στις πτήσεις και στο εσωτερικό, και η ακρίβεια, που δημιούργησε το ευρώ.

Όσοι είχαν την τόλη να ζεπεράσουν όλα αυτά τα δυσάρεστα, είναι βέβαιον ότι πέρασαν τις διακοπές τους πολύ ευχάριστα.

Τα χωριά μας, στον Πάρνωνα και η πανεμόρφη φύση τους μας χάρισαν αφειδώπευτα τις δροσιές τους και τις ωραίες στιγμές της ομαδικής ζωής που τις έχουμε στερηθεί όσοι ζούμε στις πολυάνθρωπες πόλεις. Οι θρησκευτικές μας γιορτές, πλαισιωμένες από τα «παραδοσιακά» γλέντια έφεραν πολλούς προσκυντές στα χωριά, έστω για πήγες πημέρες. Επίσης άνθρωποι που ζουν μακριά, παρακινούμενοι από τις πατρογονικές τους ρίζες και με τη νοοταργία κάποιων παιδικών ή νεανικών αναμνήσεων οδήγησαν τα βήματά τους στα χωριά του Πάρνωνα. Άλλοι έμειναν πήγες πημέρες, άλλοι περισσότερες, αλλά όποι έφυγαν με τα πνευμόνια γεμάτα οξυγόνο και με τις καρδιές ανανεωμένες από το σημήτιο των συγγενών και φίλων, που τόσο εύκολα πραγματοποιείται στα χωριά μας.

## ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΜΑΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004

Συγκλονισμένη όλη η Επιλήσσα ζούσε το κλίμα των Ολυμπιακών μας αγώνων. Από τις 16 έως τις 22 Αυγούστου όλα τα χωριά είχαν τα μάτια της ψυχής στην Αθήνα και τα μάτια του προσώπου στις τηλεοράσεις. Σφίξιμο στις καρδιές μας και αγωνία για την ασφάλεια και την επιτυχία τους. Ευτυχώς ο Θεός της Επιλήσσας μας βοήθησε και πήγαν όλα παραπάνω από καλά. Όλα στην ώρα τους συντονισμένα και συγχρονισμένα. Οι αθλητικές μας επιδόσεις εξαιρετικές!

Η πιο επιτυχημένη ομάδα που συμμετείχε ποτέ σε Ολυμπιακούς Αγώνες κέρδισε 16 μετάλλια και μέτρησε τους μισούς σκεδόν από τους αθλητές της μέσα στις λίστες με τους 8 πρώτους του κάθε αθλήματος. Ήταν ένας θρίαμβος με 6 χρυσά, 6 ασημένια και 4 χάλκινα μετάλλια και 201 Επιλησσιανούς Ολυμπιονίκες.

## ΚΑΡΥΕΣ

Η Αγία Παρασκευή και ο Αγιος Παντελεήμονας γιορτάστηκαν με την ευάλευση που χαρακτηρίζει τους κατοίκους της Αράχοβας, από τα παλιά χρόνια. Οι εκκλησίες καθαρές, περιποιημένες και ομορφοστοιλισμένες υποδέχθηκαν ντόπιους και ξένους προσκυνητές. Το ίδιο και η Παναγία στα Πλατάνια στις 15 Αυγούστου, που εορτάζει στην μνήμη της Κοιμητείας Της.

Ο καπιτίφωνος ιερέας παπα-Στράτης έχει βρει μια τέλεια μουσική ανταπόκριση από τον εξαιρετικό ιεροψάπιτη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής κ. Τσαγκαρούποιος, ο οποίος, πρέπει να ομοιότησε στη μία το χωριό μας με την παρουσία του, διότι, όπως θα διαβάσετε σε επόμενες στήπιες, έχει οργανώσει (κατά το δυνατόν) τα παιδιά του χωριού ώστε να συμμετέχουν και να μαθαίνουν εκκλησιαστικούς ύμνους, όπως τα Εγκώμια, που τα έψαψαν πολύ ωραία τη Μ. Παρασκευή. Σ' αυτήν την προσπάθεια έχει βοηθούς τόσον τον ιερέα μας παπα-Στράτη και τον Αραχοβίτη δόσκαλο Θόδωρο Μεντή, στον οποίο οφείλονται, κατά κύριο πόσο, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτό το καλοκαίρι στις Καρυές και ίταν μια έκπληξη μέσα στην απραξία των τελευταίων ετών.

Έτοιμοι είχαμε τρεις ωραίες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν: 1) Την Κυριακή 18 Ιουλίου, 2) Το Σάββατο 24 Ιουλίου και την Κυριακή 25 Ιουλίου 2004. Γι' αυτές τις εκδηλώσεις μας ενημερώνει ο ίδιος ο κ. Μεντής, με τις ομιλίες του, που έκανε τις ημέρες αυτές και τις δημοσιεύουμε ευχαρίστως.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί η ευγενική προσφορά του καπιτίφωνου Αραχοβίτη Νώντα Καστανά, ο οποίος, όχι μόνον τους καλοκαιρινούς μήνες απλά σκεδόν όλο το χρόνο, συμμετέχει, ως ψάπιτης και μάριστα ορισμένες φορές η προσφορά του ήταν ποιητήμα.

Να είναι καλά!

## ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2004

Κυριακή 18 Ιουλίου 2004 ώρα 9 μ.μ.

Παραδοσιακή οχήστρα με παιδιά του Μουσικού Γυμνασίου Σπάρτης  
και του Κατηχητικού Κοκκινόρραχης, προσέφερε μουσική βραδιά!

Ακούστηκαν λαϊκά, δημοτικά και σμυρνέικα τραγούδια. Τα παιδιά του χωριού χόρεψαν χασάπικο, καρσταλαμά και χασαποσέρβικο.

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην αποφινή πολιτιστική εκδήλωσης η οποία οργανώνεται από την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και το Σύλλογο Γονέων Καρυών, και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.

Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε από πάρια του μουσικού γυμνασίου Σπάρτης και του Κατηχητικού Κοκκινόρραχης για να μας χρόνισσον μια αληθινή βραδιά ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Φίλες και φίλοι, η μουσική και το τραγούδι που μας τριγυρίζουν σήμερα δεν είναι παρά συνθετικά προϊόντα γεμάτα χημικές ουσίες, κατασκευασμένα μέσα σε εργοστάσια στοντόπιο από ανθρώπους που δεν σκέφτονται παρά το εύκολο κέρδος. Σήμερα το αντί μας έχει ξεχάσει τη φυσική ψηλάκα και μόνο οι ντυσικότεκνοι και τα νυκτερινά κέντρα είναι να φαστοντάδικα της μουσικής μας διατροφής. Το ελληνικό χρώμα, η ελληνική γραμμή, το μεράκι των λαϊκών καλλιτεχνηών, δημοτικό τραγούδι, η δημοτική μουσική, οι λαϊκοί σποτοί, τα ίθη και τα έθιμα αφήνουν τη θέση τους σε μια ξενόφρεγη βιομηχανοποιημένη καραγονούστα, που κυριαρχεί σ' όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής μας ζωής.

Ενάντια, λοιπόν, σ' αυτή την κατάσταση, εγκανιάζουμε



από σήμερα, με την παρουσία αυτών των παιδιών, ένα ξεκίνημα και εδώ τοπικά, για τη ξαναζωντάνεμα της λαϊκής μουσικής και των δημοτικών μας τραγουδιών.

Ας χαρούμε επομένως προκαταβολικά και ας ευχαριστήσουμε τα παιδιά της οχήστρας μ' ένα θερμό χειροκρότημα.

Θα ακούσουμε λαϊκά, δημοτικά και σμυρνέικα τραγούδια.

Έπαιξαν:

Σταύρος Μιχαλακάκος, Κλαρίνο-μπουζούκι

Ευγενία Βοέλλη, Φλάστοντο

Λεωνίδας Θεοφιλόπουλος, Ακορντέον

Τοιλάδα Παλαιοκώστα, Αρμόνιο-τραγούδι

Αντώνης Μπάλτσας, τουμπερέλε

Έκτακτη συμμετοχή:

Γιώργος Κόκκορης, Μπουζούκι-λαούνιτο

Λάμπρος Παλαιοκώστας, Τραγούδι.

Σάββατο 24 Ιουλίου 2004 ώρα 9 μ.μ.

Χορευτική ομάδα των παιδιών του χωριού παρουσίασε  
παραδοσιακούς χορούς!

Τραγούδησαν:

Ένα πολύτιμο ξέβγαινε  
Στην απάνω γευτονίτσα  
Τρεις κακές μου συνυφάδες  
Αμπέλι μου πλατύφυλλο.



Χόρεψαν Καλαματιανό,  
Τούμπο, Μενούνη, Στα  
Τρία, Ρουμπαλιά, Τσακώνι  
και Ζωναράδικο.

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί γονείς και φίλοι Καλησπέρα σας.

Σας καλωσορίζουμε στην αποφινή πολιτιστική εκδήλωσης,

## ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

## ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Στις 11 Φεβρουαρίου 2004 ο Ανδρέας και η Πολυτίμη Τράκα απόχτησαν στην Σπάρτη το τρίτο παιδί τους, κοριτσάκι.  
 - Στις 7 Μαΐου 2004 ο Σαράντος και η Βερώνικα Τράκα απόχτησαν στην Τρίπολη το τρίτο παιδί τους, κοριτσάκι.  
 Ευτυχισμένοι γονείς ο Πάνος και η Άλκηστη Τράκα έχουν τώρα επτά εγγονάκια.  
 - Στις 10 Μαΐου 2004, ο Νίκος και η Μαρία Βουλουμάνου, απόχτησαν τον δεύτερο γιο τους. Ευτυχισμένοι γονείς ο Σπύρος και η Νίκη Βουλουμάνου (γένος Βουκύδου) καμαρώνουν τέσσερα εγγονάκια από τα δύο παιδιά τους.

## ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΗΠΑ

- Στις 29 Μαΐου ο Nicolas και η Jouly Melissaris απόχτησαν στο Charlotte N.C. ένα χαριτωμένο κοριτσάκι και το ονόμασαν Αθηξάνδρα-Nicol.  
 Πανευτυχείς ο Κώστας και η Κανέλη Λάτση που ζουν στο Denver Colorado, καμάρωσαν το δεύτερο εγγονάκι τους από την κόρη τους Jouly.  
 Να ζήσει η νεογέννητη με τον αδελφούλη της, γονείς και παππούδες και να αποχτήσει και άλλα αδελφάκια!  
 Να ζήσουν όλα τα νεογέννητα και να δίνουν πάντα χαρές στους γονείς τους!

## ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

## ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

- Στις 18-4-04 ο Τάσος και η Κική Αθαναϊδη βάφτισαν το δεύτερο παιδί τους και το ονόμασαν Παναγιώτη. Η βάφτιση έγινε στην N. Υόρκη Αμερικής, όπου οι ευτυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες και άλλοι συγγενείς και προσκεκλημένοι, ευχήθηκαν στον νεοφύτιστο Παναγιώτη, που πήρε το όνομα του παππού του Πάνου Μαχαίρα, να ζήσει.



Στη φωτογραφία ο παππούς Κώστας και η γιαγιά Πιπίτσα Αθαναϊδη, που ήθιζαν από την Ελλάδα για τη βάφτιση, με τα εγγόνια τους: Παναγιώτη και Κωνσταντίνο Νικολάου Αθαναϊδη και Κωνσταντίνο και Παναγιώτη Αναστασίου Αθαναϊδη.

- Την Κυριακή 22 Αυγούστου οι γιατροί Γιάννης και Ανέτα Πρεκεζέ βάφτισαν στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Ρίζα (Αμύκλες) το πρώτο παιδί τους και το ονόμασαν Μαρία.



Ο Γιάννης είναι γιός του Πάνου και της Μαρίας Πρεκεζέ (γένος Πολυμενάκου) και χάρισε στους γονείς του το πρώτο τους εγγονάκι.

Νοού ήταν οι θείοι της νεοφύτιστης Κώστας και Χρήστος Π. Πρεκεζέ.

Μετά τη βάφτιση ακολούθησε τραπέζι στο κέντρο ZHTA της Σπάρτης.

Η νεοφύτιστη Μαρία ζει με τους γονείς της στο Rancho Mirage Καλιφόρνιας, όπου εργάζονται ως γιατροί παθολόγοι.

- Στις 22-8-04, ο Ανδρέας και η Πολυτίμη Τράκα, βάφτισαν στην Παναγία Γιάτρισσα, στον Τσούνη, το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Άλκηστη-Δήμητρα. Νονές ήταν η Παναγιώτη Χροστίδη και η Ελένη Τριτάκη. Ακολούθησε μεσημεριανό τραπέζι και γήνετι στην Παναγία στα πλατάνια, στις Καρυές.

## TORONTO

Μια ωραία βάφτιση έγινε στο Toronto, Καναδά. - Στις 20 Ιουλίου ταξίδεψαν από τη Σπάρτη στον Καναδά ο γιος του Ντίνου Ντάρμου, Παναγιώτης με τη σύζυγό του Σοφία και τα δύο παιδιά τους: τον Κωνσταντίνο και το αβάπτιστο αγοράκι. Μαζί ταξίδεψαν η μπέρα του Παναγιώτη Πίτσα Κ. Ντάρμου και η κουνιάδα του Μαρίνα Βεργοπούλου. Εκεί οι γιοί του Θόδωρου Ντάρμου, Παναγιώτης και Δημήτρης βάφτισαν το μωρό και το ονόμασαν Αθηξάνδρο. Έτοις τα παιδιά του Θόδωρου και του Ντίνου εκτός από εξαδέλφια είναι και κουμπάροι.

Να ζήσουν όλα τα νεοφύτιστα!

## ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

- Στις 15 Ιουνίου αρραβωνάστηκε στην Αθήνα η κόρη του γνωστού συμβούλου-γράφου Νίκου Βαζένιου, Ειρήνη Κοινωνιολόγος, με τον Απόστολο Πανταζή, Μηχανολόγο. Στη φωτογραφία ο Νίκος και η Αλκηστή Βαζένιου με την Ειρήνη και τον Απόστολο και τους δύο γιούς τους: τον Γιώργο με τη σύζυγό του Jenifer, που ήθιζε από την Αμερική και τον Γιάννη, που ζει στην Ελλάδα.



Η φωτογραφία είναι από μια ωραία συγκέντρωση συγγενών και φίλων που έκανε ο Νίκος στο Συκαράκι Σπάρτης, την πατρίδα του, με δείπνο στο κέντρο «Του Αποστόλη το Κουτούκι».

Καλά στέφανα!

## ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

- Το Σάββατο 31 Ιουνίου 2004, ώρα 8 μ.μ. ο Νίκος Σταύρου Μέρμηγκας, επιχειρηματίας, παντρεύτηκε την εκπλεκτή της καρδιάς του Μαρία Αθαν. Ψωμά, γιατρό, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Λαγονήσι. Τα νυφικά στέφανα αντάριθμαν ο Αναστάσιος Ψωμάς, αδελφός της Μαρίας και η Γεωργία Μέρμηγκα, αδελφή του Νίκου.

Μετά το μιστήριο ακολούθησε ωραία δεξίωση στον θαυμάσιο χώρο του ξενοδοχείου Grand Resort στο Λαγονήσι, όπου όλοι οι προσκεκλημένοι διασκέδασαν με κέφι και ευχήθηκαν στο όμορφο ζευγάρι ευτυχισμένη ζωή με καλούς απογόνους.

- Στις 10 Ιουνίου 2004 παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας, στο Κιβέρι Άργους, ο Παναγιώτης Αριστ. Κωσταλάς και η Παναγιώτη Φωτίου Καρκαλάτου, γυμναστές. Μετά το γάμο ακολούθησε γαμήλιο δείπνο με μουσική και χορό στο εξοχικό κέντρο «Αρδάμη» στους Μύλους Άργους. Στα δύο εκλεκτά Αραχοβιτόπουλα ευχήθηκαν όλοι να ζήσουν

ευτυχισμένα. Από την Αμερική ήθιζε και παραβρέθηκε στον γάμο του ανηψιού του ο θείος Πάνος Κωσταλάς.

## ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ



Δύο εκλεκτά Αραχοβιτόπουλα της Ομογένειας ένωσαν τις ζωές τους με τα στέφανα του γάμου, στις 25-4-04, στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Βαπτιστή, στο Σικάγο ΗΠΑ.

Η Μαρία είναι κόρη του Χρήστου και της Ντίνας Δαλακούρα (γ. Βαστή) και η Παναγιώτης είναι γιος του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας Παν. Θεοδωρίδη, από την Τρίπολη (καταγωγή Καρυές).

Το νέο ζευγάρι θα ζήσει στο Σικάγο και ευχόμαστε κάθε ευτυχία στη ζωή τους.

## ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Στις 5-10-2003 παντρεύτηκαν στην Ελληνο-Ορθόδοξη εκκλησία της Μελβούρνης δύο εκλεκτά Ελληνόπουλα: ο Θανάσης Τσακαλάκης ποιοτής, γιος του Σωτήρου Τσακαλάκη, από τα Βούρβουρα, και της Πότας, γένος Λεβεντάκη (Κουρηλιόυμπου) από τις Καρυές, και ο εκλεκτής του Σόνια, Ελληνονούπη από την Κύπρο, genetic engineer.



Στη φωτογραφία το νεόνυμφο ζευγάρι, που έχει τις ευχές μας για μια ζωή ευτυχισμένη!

## ΟΙ ΝΕΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ

- Ο Πέτρος Νείπου Καρδαράς πήρε πτυχίο από το Τμήμα Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Greenwich της Αγγλίας.

Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Ο αδελφός της Γεώργιος Παρ. Κολαντζιανός είναι 2ετής φοιτητής στην ίδια σχολή.

- Ο Κυριάκος Γεωρ. Καραγιάννης πήρε πτυχίο Εμπορικής Ακαδημίας Ασπροπύργου καθώς και διπλώμα Γ' Μηχανικού του Εμπορικού μας Ναυτικού. Στη συνέχεια

κατετάγη στο Ναυτικό για να υπορετήσει τη θητεία του ως Αξιωματικός.

## ΚΑΝΑΔΑΣ

- Ο Παναγιώτης Θεοδώρου Ντάρμος αποφοίτησε και πήρε πτυχίο από το Business Course του Πανεπιστημίου του Toronto και στη συνέχεια, κατόπιν εξετάσεων, πέτυχε στην Αρχιτεκτονική Σχολή, στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

- Ο αδελφός του Δημήτριος Θεοδ. Ντάρμος, εισήχθη, κατόπιν εξετάσεων, στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπ. Toronto, επίσης.

## Η.Π.Α.

Η Timi Poulos, κόρη της Κατερίνας και του Κώστα Πουλοκέφαλου, από το Chester S.C. πήρε πτυχίο Νομικής από το Law School του Παν/μίου Νότιας Καρολίνας και εργάζεται ως βοηθός του Εφέτου-Δικαστού της Νότιας Καρολίνας. Έτοις η θεία-Έφη Πουλοκέφαλου έχει τρία εγγόνια δικηγόρους!

**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**“ΤΟ ΑΣΠΡΟΣΙΤΙΡΙ”**

Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για άρτους, μνημόσυνα (δίσκος, αρτίδια, παξιμαδάκια) καθώς και γλυκίσματα όλων των ειδών για γάμους, βαπτίσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.

**Σταυρούλη Δαλακούρα**

Καρυές - Λακωνίας

Τηλ. κατ.: (27310) 95159, οικ.: 95587, κιν.: 6973-

## ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

### ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η Στεφανία Κων. Δημήτρουσα, με εξαιρετική επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2004 εισήχθη στο Οικονομικό Τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (ΑΣΟΕ) στην Αθήνα.

- Ο Κοκοκίος Ευάγγελος του Κων/νου, αποφοίτης από το 4ο Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης και εισήχθη στη Γυμναστική Ακαδημία.

Είναι αθητής στήριξη στα 400 μ. και 200 μ. με πανελλήνες επιδόσεις: 1ος στη Σκυταλοδρομία εφήβων 4X400 το 2003 και 3ος στα 400 μέτρα εφήβων στους πανελλήνιους αγώνες 2004.

Στους Παγκρήτιους αγώνες 2004 αναδείχθηκε 1ος στα 400 μ.

Συγχαρητήρια στους άξιους νέους μας! Καλή συνέξιση των σπουδών τους και στους πτυχιούχους κατά σταδιοδρομία!

### ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

#### ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Λυπτερά χτύπησε η καμπάνα της Αράχοβας στις 29 Αυγούστου 2004 αναγγέλλοντας τον θάνατο του Πάνου Πανούση, σε ηλικία 77 ετών.

Γεννήθηκε το 1927 στην Αράχοβα και ήταν το 5ο παιδί της οικογένειας Κων/νου Πανούση.

Νεαρός υπηρέτης στην Εθνική Αντίσταση κατά των Ιταλο-Γερμανών και κατά τη διάρκεια του πολέμου υπέστη διωγμούς, με επακόλουθο να καταβήξει για τρία χρόνια στη μαρτυρική Μακρόνησο. Κατά τα χρόνια της δικτατορίας 1967 φυλακίστηκε και παρέμεινε στις φυλακές της Τρίπολης για μακρό διάστημα.

Παντρεμένος με τη Δέσποινα Καστανά δημιούργησαν καλή οικογένεια με δύο γιους: τον Κώστα που ζει στον Καναδά με την γυναίκα του και τον Νίκο που ζει στην Αράχοβα. Ήταν ένας καλόκαρδος, σοβαρός και αξιοπρεπής, άνθρωπος και καλός οικογενειάρχης. Στην κηδεία του, που έγινε στην Αγία Παρασκευή, πάρα πολύ κόσμος, συγνείς, φίλοι και συγχωριανοί, τον συνδέουσαν στην τελευταία του κατοικία με την ευχή να είναι επιαφρό το χώμα που τον σκέπασε και αιωνία η μνήμη του.

#### ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΝΑΚΑΚΗ (γένος ΜΑΤΑΛΑ)

Πήνηρης ημερών, σε ηλικία 94 ετών, έφυγε από τη ζωή η θειά Πηνελόπη Μηνακάκη. Γεννήθηκε στις Καρυές και ήταν κόρη του Δήμου και της Ελένης Ματάλα. Παντρεμένη με τον μ. Ηλία Μηνακάκη, κτηματία, έζησε μαζί του αγαπημένα στη Σοχά και αργότερα στους Κατσαρού Σπάρτης και δημιούργησαν μια εξαιρετική οικογένεια με τρεις κόρες: τη Χρυσούλα x. Ανδρέα Κορωνιού, την Ελένη Τιμόθεου Κουράκου και την Πότα Παν/του Βάρηλα. Από τις κόρες της ευτύχησε να ιδεί 4 εγγόνια και να καμαρώσει 8 δισέγγονα, που όλα την τιμούσαν με τον σεβασμό και την αγάπη τους. Ήταν μια γηγεκάια και άξια γυναίκα, εξαιρετική σύζυγος και μάνα, υπόδειγμα εργατικότητας, ευγένειας και καλοσύνης. Φιλόξενη και πρόθυμη να βοηθήσει όλους, αγαπήθηκε από όλους, όπου κι αν βρέθηκε. Στην κηδεία της, που έγινε στις 15 Ιουνίου στη Σοχά, τα παιδιά της, τα εγγόνια, ανήψια, άλλοι συγγενείς και φίλοι, μιλούσαν με αγάπη και σεβασμό για τη θειά Πηνελόπη, που έγινε για όλους μας μια γηγεκάια ανάμνηση.



## ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2004

συνέχεια από τη σελίδα 1

**Κυριακή 25 Ιουλίου 2004 ώρα 9 μ.μ.**

#### Χορωδία με παιδιά του χωριού μας τραγούδησε όμορφα τραγούδια!



Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί γονείς και φίλοι Καλλούσερα σας.

Σας καλωσορίζουμε στην απομινή πολιτιστική εκδήλωση, η οποία οργανώνεται από την Κοινότητα Καρυών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, το Σύλλογο Γονέων και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.

Φίλες και φίλοι, η μουσική και το τραγούδι που μας τριγυρίζουν σήμερα είναι συνθετικά πλέον συστατικά γεμάτα χημικές ουσίες. Είναι γνωστό πια σε όλους ότι οι βιομηχανίες του θεάματος έχουν κατακλύσει την αγορά και μας πλασάρουν τα πιο ανθηγενά πολιτιστικά πρόδιonta. Με την κατάλληλη δε συσκευασία και την έντονη διαφύγωση έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα καταναλωτικό κοινό λαμαριά, παρέμφατο που μασούλαει παθητικά κάθε λογής άμορφα μουσικά κομμάτια. Έτσι βλέπουμε ότι αυτά που έχουν σχέση με πολιτισμό και παράδοση να αφήνουν τη θέση τους σε μια ξενόφρετη βιομηχανοποιημένη κακογουνιά που κυριαρχεί σ' όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνίκης μας ζωής. Μήπως αλήθεια είναι και παρέται να γράφεται υποχρεωτικά σε ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα και δίσκους: "Το Υπουργείο Πολιτισμού προειδοποιεί". Το άκονταμα βλάπτει σοβαρά τη φυσική παραδοσιακή σας διατροφή.

Γ' αυτό, κυρίες και κύριοι, το αποφινό πρόγραμμα μουσικής παιδείας με πρωτομάστορα τον καθηγητή μουσικής και ψάλτη στο χωριό μας Κώστα Τσιγκαρούλη θα προσπαθήσει μέσα από τα παιδιά μας να δεξερεύει το σωστό δρόμο, μια που ένα τέτοιο εφόδιο, ιδιαίτερα σήμερα, αποτελεί ένα βασικό άξονα της όλης επιστημονικής και

πνευματικής κατάστοσης του αθρωπού.

Σας ευχαριστούμε πολύ και παρακαλούμε όλους σας προκαταβολικά για ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά του χωριού μας και στο δάσκαλο της χορωδίας Κώστα Τσιγκαρούλη.

Έπαιξαν: Κώστας Τσιγκαρούλης, Αρμόνιο Ευγενία Βρελλή, Φλάσιτο Λεωνίδας Θεοφιλόπουλος, Ακροντέον

Η εφημερίδα μας συγχαίρει θερμά όλους όσους συνέπραξαν και βοήθησαν να πραγματοποιήσουν αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες ενθουσιάσαν όλους, και έδωσαν ευκαιρία στα παιδιά του χωριού, μικρά και μεγάλα, να εκφραστούν μέσα από το τραγούδι και το ρότο και να γίνουν εκφραστές της πλαικής μας παράδοσης σ' αυτούς τους τομείς.

Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια!

Ιδιαίτερα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κ. Τσαγκαρούλη ο οποίος συστηματικά διδάσκει μουσική στα παιδιά του χωριού και το Θόδωρο Μεντνή, που διδάσκει ελληνικούς χορούς.

**Κωνσταντίνος Γ. Μασγανάς**  
Χειρουργός Ορθοπαιδικός  
Τραυματολόγος

Ιατρείο: Λεωνίδου 92 Σπάρτη

Τηλ.: 27310 81517 • Κιν.: 6944 260111

## «Η συμβολή της Λακωνίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ  
ΣΤΟΝ «ΠΑΡΝΑΣΣΟ»  
ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2004

Του Σαράντου Καργάκου,  
Φιλολόγου-Ιστορικού-  
Συγγραφέα

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ

ΕΚΑΝΕ Ο Ο.Π.Α.Ν.Α.Λ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 75

## ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ Ιερά Εκεχειρία

Σύμφωνα με την παράδοση, ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρξε ο ήρως Ηρακλής που αθηθήτησε για τον πρώτο νικητή τον κότινον (κλαδί αγριεπιάς, την οποία είχε φυτεύσει ο ίδιος). Ο Ηρακλής ήταν ξακουστός για τους άθλους του. Άθλος σημαίνει μεγάλο κατόρθωμα, σημαντικό επίτευγμα. Από αυτό παράγονται τα ουσιαστικά αθλητής, αθλητισμός, αθλητισμός και το άθλον, που σημαίνει γέρας, βραβείο, έπαθλο, αριστείο. Είναι η περιβάσεις για τη νίκη. Το γεγονός ότι το γέρας των νικητών στην Ολυμπία ήταν ένας κότινος δείχνει πως ο εκεί διεξαγόμενος αγώνης δεν ήταν χρηματίτης, αγώνας για χρήματα, αλλιώς αγώνας αρετής. Είναι αρκετά ενδεικτικό το περιστατικό που αναφέρει ο Ηρόδοτος. Όταν οι Πέρσες εφθασαν στην Ελλάδα, απόροισαν που ξαφνικά είδαν τους Έλληνες να σπεύδουν προς την Ολυμπία για να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν τους αγώνες, αφίνοντας στη μέση κάθε αληθινή αγριοποίησαν ότι τα πράγματα για' αυτούς δεν είναι καλά. Τα δυσάρεστα αισθήματα τους εξέφρασε ο Τριναίκημης, που απευθύνοντας προς τον Μαρδόνιο του είπε την αξιομνησμένη φράση: «Βαβαί Μαρδόνιε, ποίους επί άνδρας ήγαγες μαχησμόνους, οι τον αγώνα ποιεύνται οι περί χρημάτων αληθιά περί αρετής» (Αληθιούμονό μας Μαρδόνιε, εναντίον ποίων ανδρών μας έφερες να ποηεμήσουμε, οι οποίοι αγωνίζονται όχι για χρήματα αλλιώς για την αρετή).

Αυτό που δεν κατάλαβαν οι Πέρσες εκείνη τη στιγμή είναι πως οι Έλληνες αισθητικό και προσέφερε ο αρχαίος ελληνικός αθλητισμός. Και που δυστυχώς δεν μπόρεσε να προσφέρει ο σύγχρονος, κάτι που ωστόσο παραμένει ευκαταί και δυνάμει εφικτό. Η ιερά Εκεχειρία είναι σύνθετη από το ρήμα έχω, όπου εδώ σημαίνει κρατώ, συγκ

ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια

## Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004

Παιδί της ομογένειας από τη Γεωργία είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης Ηλίας Ηλιάδης, που νίκησε και βγήκε πρώτος στο Τζούντο, στα 81 κιλά, με προπονητή τον πατέρα του.

### Ο ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΜΕΛΕΧΕΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Παιδί της ομογένειας Καναδά είναι και το Αραχοβιτόπουλο Μελέτης Μελεχές, που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, με την Ελληνική ομάδα baseball (μπέιζ μπολ) στις 18 Αυγούστου, στις 6.30 μ.μ. Ήταν μια εξαιρετική τιμή που πρόσφερε στην Ελλάδα ο Μ.Μ. και το έκανε εις μνήμην του πατέρα του Νίκου Μ. Μελεχές, που έφυγε νέος από τη ζωή.

Από τον Καναδά ήτθαν και παρακολούθησαν τον αγώνα η γυναίκα του Μελέτη Diane με τους γονείς της, η μπέτρα του Αΐντα Ν. Μελεχές, με τους γονείς της, η αδελφή του Ανδριάννα, ο αδελφός του Ιωάννης, με τη γυναίκα του Diane, οι θείες του Παρασκευή Μελ. Μελεχές, Πίτσα Μ. Μελεχές με τα δύο παιδιά της Jolian και Nicole και Νίτσα Ρουμενίωτη (Μελεχές).

Επίσης ο θείος του Χάρης Μελεχές με τη γυναίκα του Μαρία και την κόρη τους Τούλα, τον άνδρα της Γιάννη και την κορούθη τους Μαρίννα.

Όλοι παρακολούθησαν τον αγώνα, μαζί με τη γιαγιά του Μελέτη Τούλη Μελεχές, που ήτθε από τις Καρυές, με μεγάλον ενθουσιασμό και συγκίνηση.

Η Ελληνική ομάδα Μπέιζ-Μπωλ, με το εξαιρετικό παίζειμο του Μελέτη, νίκησε την Ιταλία απλά στον τελικό νικήθηκε. Η συμμετοχή έχει σημασία.

Η θεία του Μελέτη Μελεχές Νίτσα Ρουμενίωτη έγραψε ένα ωραίο ποίημα που εκφράζει την υπεροφάνεια που αισθάνθηκε ότι η οικογένεια Μελεχές για τον Μελέτη, απλά και τον πόνο όπων για τον πατέρα του Νίκο, που δεν ήταν

εδώ για να καμαρώσει το γιό του.

Προς τον αδελφό μου Νίκο Δώδεκα χρόνια πέρασαν που έφυγες μακριά μας, έφυγες και μας άφησες τον πόνο στην καρδιά μας.

Μα σήμερα σε θέλαμε να βρίσκεσαι μαζί μας να νιώσεις υπερήφανος βλέποντας το παιδί μας.

Να περπατά καμαρώτα μες στην Ολυμπιάδα για την αγάπη του προς σε τίμους την Ελλάδα.

Τα όνειρα που έκανες δεν πήγανε χαμένα Ελληνική σημαία έβαλε στην πλάτη του για σένα.

Τι κρίμα που δεν βρέθηκες στα όμορφα παιδιά σου εσπουδάσαν, παντρεύτηκαν δεν χάρκε πη καρδιά σου.

Σ' αγαπώ πάντα - Νίτσα

### ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Μια Αραχοβιτοπούλα είχε την τιμή να μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα σε μία διαδρομή στην Μελβούρνη.

Είναι η Παναγιώτη



Κακριδά, 15 ετών, εξαιρετική μαθήτρια και αθλήτρια, κόρη του Γιάννη και της Αγγελικής Κακριδά και εγγόνια της Πότας Τσακαλάκη, γένος Λεβεντάκη. Ο πατέρας της είναι ο Λεβεντάκης Κακριδάς, γένος Μελεχές.

Η Παναγιώτη έτρεξε, κρατώντας το Ολυμπιακό Φως, στη Μελβούρνη και κειροκρότηθηκε με ενθουσιασμό από πολλούς συγγενείς, φίλους, συμμαθητές και πλήθος Ελλήνων και Αυστραλών, που συγκινημένοι είδαν την Παναγιώτη να μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα.

### ΑΡΑΧΟΒΙΤΟΠΟΥΛΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΕΣ

Ο Δημήτριος Αγγέλου Ματάλας, γυμναστής, πρόσφερε τις υπηρεσίες του στους Ο.Α. ως Διευθυντής αποτελεσμάτων στο άθλημα Canoe Kayak Slalom.

Ο αδελφός του Γρηγόριος Ματάλας, γιατρός, ήταν ο Διευθυντής αποτελεσμάτων Ποδοσφαίρου, στον Βόλο.

Οι αδελφές Ελένη και Παναγιώτη Γεωργη. Λάσσου είχαν προσθήθει ως εθελόντριες και εργάστηκαν σε πολλά σπουδαία μέσα και έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο στο Γουδί, στη διάρκεια των αθλημάτων: Αντιπτέριση και μοντέρνο Πένταθλο.

Η Γιώτα θα εργαστεί ως εθελόντρια και στους Παραολυμπιακούς.

### ΤΣΟΥΝΗ

Παρών ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004 από την αρχή μέχρι το τέλος τους ο Μιχάλης Δ. Σουρήπης, χάρη στην τέχνη της φωτογραφίας που σπούδασε και την υπηρετεί με αγάπη. Ο Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 του επεφύλαξαν μια μεγάλη έκπληξη αφού οι αρμόδιοι τον επέλεξαν να είναι «ο αποκλειστικός φωτογράφος του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) K. Zak Rovnyk».

Συγχαρητήρια σε όλους τους νέους μας: Λαμπαδορόμους, αθλητές, εθηλοντές, φωτογράφους και ό,τι άλλο σχετίζεται με τους Ο.Α.

## Η δεξιώση του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών προς τιμήν των Ομογενών μας

Την Κυριακή 25 Ιουνίου στις 7 μ.μ. έγινε στις Καρυές η καθιερωμένη δεξιώση προς τιμήν των ομογενών μας. Παρόπλιτη έφεσης ήταν η προσέλευση της Ελληνικής Αραχοβίτες, οι οποίοι βοήθησαν και βοηθούσαν με πολλούς τρόπους το χωρίο τους. Με τις δωρεές τους απλά και με την παρουσία των εδώ δείχνουν την αγάπη τους για την πατρίδα, και την τιμούν ακολουθώντας το παράδειγμα των παλαιοτέρων, γονέων και παππούδων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θρόδωρος Σταθάκης έκαμε ένα σύντομο απολογισμό για τα έργα που έχουν γίνει στο χωρίο και για τους προσεχείς στόχους και προοπτικές της Κοινότητας.

Προσφέρθηκαν παραδοσιακά γλυκά, δίπιτες και καρπούνια καθώς και αναψυκτικά σε όπους και η συγκέντρωση τελείωσε ευχάριστα με την ευχή «και του χρόνου» και «Χρόνια Πολλά» να έρχονται οι ξενιτεμένοι Αραχοβίτες στο αγαπημένο χωρίο.

Και του χρόνου!

### ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ

- Χρήστος και Ελένη Λάσσου.
- Δήμος και Γεωργία Διαμαντούρου, με τα δύο παιδιά τους.
- Σωτήρος και Κατερίνα Δήμηα.
- Χάρος και Μαρία Μελεχές με την κόρη τους Δήμητρα και την εγγονή τους Μαριάννα.
- Οι αδελφές Ελένη, Πιπίτσα και Παρασκευή Μελεχές.
- Ο Γιάννης Ν. Μελεχές.
- Η Αΐντα Ν. Μελεχές με την κόρη της Αντριάννα.
- Ο Δημήτρης Γ. Βελώνης με την αδελφή του Αννα.
- Ο Παρασκευάς Πανούσης με τη γυναίκα του.
- Η Νίτσα Πανούση-Ειρηναίου.
- Η Λαμπτινή Πανούση με το γιο της Δημήτρη.
- Ο Στάθης Δημητρόπουλος με τη Νίτσα (γ. Αρδάμη).
- Η Χάιδω Ματάλα με τον άνδρα της Τζέμη Καρυτσιώτη.
- Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αραχοβιτών Καναδά Σταύρος Κ. Δαλακούρας.
- Η Γεωργία Δ. Ματθαίου (γ. Θεοδωρακάκη) με την κόρη της Διαμάντω.
- Αντώνης Θεοδωρακάκης.

### ΑΠΟ ΗΠΑ

- Ο Κώστας και η Πίτσα Καρύγιαννη.
- Ο Κώστας και η Ελένη Διαμαντούρου.
- Ο Πάνος και η Βούλα Κοψιαύτη.
- Ο Τάκης Ο. Σκιούρης με την Αθηνά και τα παιδιά τους.
- Ο Χρήστος και η Νίτσα Δαλακούρα.
- Ο Λυκούργος και η Γιάννα Διαντζή.
- Ο Νίτσος και η Τούλα Μαχαίρα.
- Ο Γιώργος Κολοβός και η Τίνα.
- Ο Γιατρός Κώστας Μελαχούρης με τη Μαρία και τα παιδιά τους.
- Ο Γιαννής Π. Πρεκεζής με την Αννέτα και την κόρη τους.
- Ο Θεοτόκης Κολοβός.
- Η Γιώτα Διαντζή με τον εγγονό της Θανάση.
- Ο Χρήστος και η Ευσταθία Αρβανίτη.
- Ο Βαγγέλης Αρβανίτης.
- Ο Γιάννης Βελώνης (ψάλτης).
- Ο Θόδωρος Μιχ. Κερχουλάς με τη γυναίκα του και την κόρη τους.
- Ο Γιώργος Βασ. Δαλακούρας.
- Ο Γιάννης Κωσταλάς.
- Η Τούλα Πίτση.
- Ο Τάκης και η Φωτεινή Ι. Κουτσόγεωργα με τις κόρες τους.
- Ο Γιώργος και η Ελένη Ι. Κουτσόγεωργα με το γιο τους.

### ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

- Τάκης και Αννα Πουλοκέφαλου.
- Γιώργος και Τούλα Γκιζά (γ. Ι. Κολοβόν).
- Η Βούλα χ. Ευαγ. Πουλοκέφαλου με τις δύο κόρες της, τους γαμπρούς της και τα παιδιά τους.
- Η Μαρία Γκουμένη.
- ΣΤΟΥ ΤΣΟΥΝΗ**
- Ο Γιώργος Λούπος με τη γυναίκα του Έφρια και την εγγονούλα του Μάντελιν.
- Ο Γιώργος Ν. Κουμανταράκης.
- Ο Γιώργος Μαϊμώνης με τη Μαρίκα και την κόρη τους Μαργαρίτα οικογενειακώς.
- Ο Βαγγέλης Μαϊμώνης με την γυναίκα του Ελένη και την κόρη του Νατάσσα.
- Η Σοφία Νικολή.

### ΘΕΟΤΟΚΗΣ Γ. ΝΤΑΡΜΟΣ

Μηχανικός ΕΜΠ - Κατασκευαστής ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α

ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια • ομογένεια

## Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

**ΔΗΜΟ και ΕΛΛΗΝ ΚΟΛΟΒΟΥ, Sydney.** Σας ευχαριστώ για το γράμμα και τις συνδρομές σας. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά και καλήν αντάμωση του χρόνου.

Στον μπάριμα-Γιάννη και σε όλα τα παιδιά και εγγόνια του πολλούς χαιρετισμούς.

**ΠΑΤΣΑΛΟ ΔΗΜΟ.** Ευχαριστώ πολύ για το γράμμα σας και τις συνδρομές σας. Λυτήθηκα που δεν σας είδα στα χωριά μας.

**ΛΑΤΣΗ ΚΩΣΤΑ, Denver.** Ευχαριστώ για το γράμμα και τις συνδρομές σου. Σου εύχομαι να καμάρωσες πολλά εγγόνια. Περιμένω φωτογραφία από τα βαφτίσια.

**ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ, N Buffalo.** Ευχαριστώ για το γράμμα και τις συνδρομές σου. Εύχομαι να σε ίδω το Σεπτέμβριο στο χωριό.

**ΓΑΛΑΤΑ ΚΩΣΤΑ, Μελβούνη.** Σ' ευχαριστώ για το γράμμα και τη συνδρομή σου. Χαιρετισμούς σε όλα τα αδέλφια, ξαδέλφια και όλους τους αγαπητούς φίλους, που περάσαμε τόσα ωραία κοντά σας.

**ΜΑΤΘΑΙΟ ΣΠΥΡΟ, N. Jersey.** Ευχαριστώ πολύ για το γράμμα, τα βιβλία σου και τις συνδρομές σου! Η πίστη στον Θεό είναι δύναμη και όταν την διατυπώνεις με τόση ευαισθησία στα βιβλία σου αποχτά μια ξεχωριστή αξία. Αρχίσα να τα διαβάζω με μεγάλο ενδιαφέρον.

## Ευχαριστώ για τις συνδρομές που έστειλαν

Από τον Ιανουάριο 2004, τους συνδρομητές του εξωτερικού Σκιούρη Τάκη, Βαμβήλη Παναγιώτα, Αδελφότητα Αραχοβιτών Toronto, Ματθαίο Σπύρο, Διαμαντούρου Αρτεμη, Πουλοκέφαλο Τζέμη, Μπελεσιώτη Γεωργία, Κυριακή Μαρία, Κοψιάτη Σταθούλα, Πάντο Δημήτρη, Πανοπούλου Μαίρη, Ανδριανάκη Νίκο, Χάροςκα Έλλη, Κούβαρη Λούλα, Διαμαντούρο Θόδωρο, Λάσσου Παναγιώτα, Καστανά Πάνο, Μαχαιρά Δήμο (Disk joke), Διαμαντούρο Γεωργία, Γιάννη, Millus Maria, Βουκόλη Τζέμη, Ζαφειράκου Ελένη, Πουλοκέφαλου Ρήνα, Ειρηναίου Ντίνα, Διαντζήνη Γιώργο και Πίτσα, Καρύγιαννη Ελένη, Κολοβό Δήμο (γιατρός), Βουκόλη Ανδρέα, Βασιλάκου Χριστίνα, Αναγνωστοπούλου Ματίνα, Ρουμελιώτη Ελένη, Αρβανίτη Χρήστο, Σκιούρη Γιάννη (CAL.).

Επίσης ευχαριστώ πολύ τη Λέσα Κόρδαρη-Ντάρου που συγκέντωσε τις συνδρομές από τους πατριώτες της Μελβούνης:

Αδελφότητα Αραχοβιτών Μελβούνης 100, Πότα Τσακαλάκη (Λεβεντάκη 250, Γεώργιο Ντάρου 100, Κώστα Τουρδιγιαννη 60, Δημήτρη Βλαχάκη 30, Τάκη Ντάρου 40, Γεώργιο Γαλατά 30, Αλέκο Γαλάτα 60, Δημήτρη Κερδούλα 50, Μαρία Μαντζουράνη 40, Πέτρο Σεφάκι 40, Πίτσα Παντελοπούλου 40, Νούλα Σταύρου 40, Γεώργιο Σταύρου 40, Γεώργιο Χάρακα 30, Νίκο Βουκόλη 40. Σας ευχαριστώ όλους.

Αννίτα Γ. Π.

## Τα νέα της Μελβούνης

### ΤΑΞΙΔΙΑ

- Ο Βασιλης K. Τουρδιγιαννης ταξίδεψε στην Αγγλία για επαγγελματικούς λόγους και κατόπιν στην Ελλάδα για διακοπές.

- Ο αδελφός του Χριστόφορος K. Τουρδιγιαννης ταξίδεψε στην Αμερική για διακοπές και στην Μαλαισία για επαγγελματικούς λόγους.

## ΘΕΡΙΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ

Για 9η συνεχή χρονιά, λειτούργησε και εφέτος το θερινό νηπιαγωγείο στις Καρυές, με φροντίδες και δαπάνες του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών. Πολλά παιδάκια, μικρά και μεγαλύτερα, μέχρι 10 ετών, συγκεντρώνονταν καθημερινά, από ώρα 9.30 έως 1 μ.μ. στην ισόγεια αίθουσα του σχολείου στην Αγία Παρασκευή. Εκεί με δημιουργικές εργασίες ζωγραφικής, χαρτοκοπτικής, παραμύθια, κουκλοθέατρο, τραγούδι και παχνίδι, περιγύρασαν ένα ευχάριστο πρωινό, όπως κάθε χρόνο, παιδάκια μονίμων κατοίκων του χωριού αλλά και παραθεριστών και ομογενών μας που είχαν έλθει στην Ελλάδα για διακοπές.

Υπεύθυνες ήταν για το μήνα Ιούλιο η Παναγιώτα Λάσσου και για τον Αύγουστο η Ματίνα Μελετζέ.

Τα παιδιά που φοίτησαν στο θερινό μας νηπιαγωγείο εφέτος για μικρό ή μεγάλο διάστημα είναι: Φωτεινή και Παναγιώτης Γρηγορίου (εγγόνια Φωτεινής Χονδροπούλου, Γεωργία Κούτρη, Άννα, Γιώργος και Ανδρέας Μεντζελόπουλος (εγγόνια



Αναστασίας γ. Ντάρου, Αντωνία και Ειρήνη Λεβεντάκη, Ηλέκτρα και Αλκηστή Τράκα, Χαράλαμπος Μπακιοτζίδης (γιος της Ποτούλας Τράκα, Στέργιος και Μαρία Περήφανου (εγγόνια Ανδρέα Ντάρου (από Αυστραλία), Δημήτρης Παπασταύρος, Γιώργος και Μαρία Αρδάμη, Κλειώ Καραχάλιου, Χριστίνα Λάσσου, Φωτούλα και Βαγγελίτσα Κουτσόγεωργα, Νίκος Κουτσόγεωργας, Άγγελος Χάροκας, Γιάννης Κουτσόγεωργας, Ρουντίν, Μόντα, Ντίνης, Νικόλα, Άννα-Μαρία (αλλοδαποί).

## ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ

### Νίκος Λιαράκος, ο αγροτικός γιατρός Καρυών

Μανιάτικης καταγωγής είναι ο αγροτικός γιατρός που υπηρετεί στο Αγροτικό Ιατρείο Καρυών και εξυπηρετεί τα χωριά Βαρβίτσα, Βαμβακού και Μ. Βρύση.

Κατά γενικήν ομολογία είναι πρόθυμος και εξυπηρετικός για όποιους και εξετάζει προσεκτικά κάθε περιστατικό ασθενειας.

Ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονος ασθένειες ξαφνικά ο Στάθης Δημητρακόπουλος, από την Κανδήπη Αρκαδίας, σύζυγος της Ντίνας Αρδάμη, που είχαν έλθει από τον Καναδά, για διακοπές. Ο γιατρός με έναν παλαιό καρδιογράφο που διαθέτει το Αγροτικό Ιατρείο, διέγνωσε κίνδυνο εμφράγματος και επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο, προσφέρθηκε να τον πάει ο ίδιος στο Νοσοκομείο Σπάρτης.

Στη διαδρομή όμως ο ασθενής έκασε τις αισθήσεις του (ανακοπή) και ο γιατρός κυριολεκτικά τον επανέφερε στη ζωή με μαθάπειες, τον εισήγαγε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσ. Σπάρτης, όπου νοσηπεύτηκε επί 10ήμερο ο αγαπητός σε όποιους Στάθης και κατόπιν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Τώρα βρίσκεται στον Καναδά, είναι πολύ καλά κοντά στη γυναίκα του και τα παιδιά του, που ήπιθαν αμέσως από τον Καναδά για να συμπαρασταθούν στην ασθένεια του πατέρα τους.



γνώστηκε να τον διατηρήσει στη ζωή. Αυτές τις στιγμές δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ.

Τον ευχαριστούμε όλοι μας και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, υγεία και ό,τι επιθυμεί στη ζωή του να του το δίδει ο Θεός, όπως έδωσε ζωή στον αγαπημένο μας.

Ακόμη ευχαριστούμε πολύ το Νοσοκομείο Σπάρτης, τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και όλο το προσωπικό που μας περιποιήθηκαν, μας αγκάπτιασαν σαν συγγενείς και μας παραστήθηκαν όλες τις ημέρες της αγωνίας που ζήσαμε εκεί.

Επίσης ευχαριστούμε όλο το χωριό, συγγενείς και πατριώτες για την αγάπη που μας έδειξαν. Σας ευχαριστούμε όλους.

Στάθης-Ντίνα Δημητροπούλου

Toronto Καναδάς

### Αραχοβίτες Ομογενείς της Αμερικής πρόσφεραν νέο Καρδιογραφικό μπικάνημα για το Αγροτικό Ιατρείο Καρυών

Όταν ο Αγροτικός γιατρός κ. Νίκος Λιαράκος διατύπωσε την άποψη, ότι το Ιατρείο Καρυών χρειάζεται έναν σύγχρονο καρδιογράφο, αμέσως προσφέρθηκαν τέσσερις εκλεκτοί ομογενείς να καταβάλλουν τα έξοδα της αγοράς. Είναι ο Πάνος Κοψιάτης, ο Κώστας Καρύγιαννης, ο Κώστας Διαμαντούρος και ο Τάκης Οδ. Σκιούρης.

Αμέσως παραγγέλθηκε φορτός καρδιογράφος, σύγχρονον προδιαγραφών, με δυνατότητες αυτόματης διάγνωσης αξίας 2.000 ευρώ, ο οποίος από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2004 θα βρίσκεται στο χωριό και θα ανίκει στην Κοινότητα Καρυών και η χρήση του στο Αγροτικό Ιατρείο Καρυών.

Για άλλη μια φορά οι ομογενείς Αραχοβίτες έδειξαν την αγάπη τους για το χωριό τους.

Συγχαρητήρια.

**ASSORTI**  
FASHION FORUM

ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

BERTO LUCCI - UNLIMITED  
SONNETI - S'Oliver - BARDA  
MAVERICK - Yiannis Ziros κ.α.

ΣΠΑΡΤΗ: ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ 66 & ΒΡΑΣΙΔΟΥ γυναί

## ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

Γράφει ο Γιάννης Βελδέκης

Υποτονικό ήταν το φετινό καλοκαίρι, εν σχέσει μ' άπλες χρονιές στην ΒΑΜΒΑΚΟΥ. Λίγοι Βαμβακίτες της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας ήταν για καλοκαίρι στην ΒΑΜΒΑΚΟΥ.

Ευχάριστο νότα απετέλεσαν τα μικρά Βαμβακιάκια που από κάθε γωνιά της Επλάδας ήταν για καλοκαίρι στις ρίζες των γονιών τους, στην ΒΑΜΒΑΚΟΥ.

Όπως κάθε χρόνο έται και φέτος ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΖΩΗ διοργάνωσε τις εκδηλώσεις του πανηγυριού στις 26 και 27 Ιουλίου.

Το πρώιμη της Αγίας Παρασκευής, στο ομώνυμο εξωκλήσι, παρευρέθη αρκετός κόσμος. Μετά την πειτουργία ο κόσμος έφαγε στο χώρο δίπλα στο ποτάμι, που έχει κατάφιλη αξιοποίηση ο Σύλλογος. Υπήρχαν αρκετά σουβλάκια, μπύρες και αναψυκτικά, αλλά οι περισσότεροι προτίμησαν το δροσερό χωνευτικό νερό της Αγίας Παρασκευής. Τα δύο βράδια η ορχήστρα του Γιάννη και Πάνου Κολοβού έπαιξε δημοτικά και λαϊκά τραγούδια και διοικούσαν ρυθμικά και περέβητικα.

Στις 8 Αυγούστου δόθηκε παράσταση θεάτρου Σκιών (Καραγιόζη) προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου στους κατοίκους.

Στις 14 Αυγούστου προσφέρθηκε γηικό (τούρτα) στους κατοίκους από το Σύλλογο και κατόπιν έγινε προβολή σε οθόνη από τους αδελφούς Σπηλιάκου, που έδειξαν την ζωή στην Βαμβακού από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι σήμερα.

Οι αδελφοί Γεώργιος και Σταύρος Σπηλιάκος έχουν κάνει πολλή και κοπιαστική δουλειά, συγκεντρώνοντας πάνω από 10.000 φωτογραφίες. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Ο Σύλλογος κάνει έκκληση και δια μέσου της εφημερίδας «ΚΑΡΥΕΣ», να βρεθούν χρήματα, ώστε αυτό το έργο να βγει σε DVD και πεύκωμα ώστε να είναι προσιτό σε κάθε Βαμβακίτη.

Στις 22 Αυγούστου έγινε εκκλησιασμός στον Αιγαίννη τον Κουρό. Πλήθος από κόσμο όχι μόνο Βαμβακίτες και Μεγαλοβρυσιώτες, αλλά και πολλοί Σπαρτιάτες ήταν και τίμουσαν τον Αιγαίννη στην κορυφή του Πάρνωνα. Παρών ο Διοικητής της Πυροσβεστικής καθώς και ο Δασάρχης. Μετά το πέρας της πειτουργίας πήγαμε στην Αυριανή (στο παλαιό Καταφύγιο), όπου ο Σύλλογος με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο είχαν αρνιά

στη σούβλα. Φάγαμε, χορέψαμε, γηινετήσαμε αναβιώνοντας τις παραδόσεις των παλαιών χρόνων. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση. Του χρόνου ΝΤΟΠΟΙ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ να είμαστε εκεί.

Ήταν πρωτοβουλία του ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗ ΜΠΛΑΘΡΑ. Μου είναι αδύνατον να βρω πλέξεις για να περιγράψω τις αρετές, την καθούσην και την πειθεντιά του ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗ. Παρών σε κάθε εκδήλωση του χωριού μας. Να τον έχει ο ψυστός κακά και εμείς οι Βαμβακίτες ΠΑΠΑ μας.

## Η ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΟΝ «ΑΘΗΝΑ 2004»

Αρκετοί Βαμβακίτες, μικροί και μεγάλοι, βοήθησαν για να είναι επιτυχής η 28η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΔΕΚΗΣ και ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ήταν στο τμήμα τεχνητής υποστήριξης ασφαλείας.
- ΚΕΛΛΥ ΣΠΗΛΙΑΚΟΥ στο τμήμα αναμετάδοσης Ολυμπιακών αγώνων παγκοσμίως.
- ΧΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΑΚΟΣ στο τμήμα έκδοσης αποτελεσμάτων Στύμου.
- ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΔΕΚΗΣ στο τμήμα του ΟΤΕ.
- ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΔΕΚΗ στο τμήμα Διαπίστευσης.

(Ισως υπήρχαν και άλλοι).

## ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥ

### ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ

- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΖΙΑΣ.
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του Χρήστου.
- ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.
- ΓΙΩΡΓΟΣ και ΜΕΤΑ ΧΟΥΠΗ.

### ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ

- ΠΑΝΟΣ ΣΕΡΒΕΤΗΣ με την γυναίκα του ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
- ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ.

### ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

- ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΠΟΥΛΟΣ με την γυναίκα του ΕΛΕΝΗ.
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΝΤΟΜΠΑΣΗΣ.

## ΠΕΝΘ

Στις 26 ΙΟΥΝΙΟΥ πέθανε στο Τσούνη, ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ σε ηλικία 70 ετών.

Τους πέντε τελευταίους μήνες ταλαιπωρήθηκε από την επάρατη νόσο.

Γεννημένος στην Γκορυτσά, παντρεύτηκε την Μαρία Γεωργίου Στελλήλακου και έκτισε σπίτι στο Τσούνη.

Είχε ένα γιο και δύο κόρες. Ευτύχησε να γνωρίσει 4 εγγόνια. Ήταν καλός οικογενειάρχης. Δραστήριος και αγαπητός σε όλους. Χάδαμε ένα εξαίρετο συγγενή και φίλο.

Πλήθος κόσμου τον συνόδευσε στην τελευταία κατοικία.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Γιάννης Βελδέκης

## ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΙΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ «ΑΘΗΝΑ 2004»

Δύο εκπλεκτοί ομογενείς Βαμβακίτες, ο Γιώργος και ο Μέτα Χούπη, προσελήφθησαν και ήταν από το Σικάγο για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εθελοντές στους Ολυμπιακούς μας αγώνες. Η Μέτα ήταν εθελόντρια στην τελετή έναρξης και πήγε στα αγώνες (Opening and Closing Ceremonies) και ο Γιώργος «Βοηθός Πρωτοκόλλου» στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Δικαιολογημένα, αισθάνονται υπερήφανοι γιατί, όπως γράφει ο Γιώργος, «είναι ίσως μια μοναδική ευκαιρία στη ζωή μας να είμαστε μέσα στους Ολυμπιακούς αγώνες, έστω και ως μία κουκιδά άμμου. Η καρά μας ήταν απεριγράπτη διάσπασμα από την ανάγκη μας να βοηθήσουμε στις 40.000 εθελοντές που επέλεξαν για να βοηθήσουμε, γι' αυτό το ταξίδι μας ήταν το πιο συναρπαστικό, γιατί είμαστε γεμάτοι αυνυπονούσια να ιδούμε αυτούς τους αγώνες που πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα είναι οι αμφότεροι και περισσότερο επιτυχημένοι των τελευταίων 100 ετών».

Γιώργο, συμμερίζομε τον ενθουσιασμό σας, σ' ευχαριστώ για το γράμμα σου και περιμένω να μου γράψεις τις ζωντανές εντυπώσεις σου από τους «Ολυμπιακούς Αθήνα 2004» για το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

## ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΒΑΡΒΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΒΙΤΣΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 1927-1928

(Βγαλμένο από τα πρακτικά-αρχείο, του Συνδέσμου Απανταχού Βαμβακιτών) Αναδημοσίευση από το βιβλίο του Βαμβακίτη μαθηματικού Νίκου Σταυρόπουλου «Η ΒΑΜΒΑΚΟΥ», σελ. 182 κ.ε.

Προς τους εν Αμερική και απανταχού Βαμβακίτες,

Μετά καράς γνωρίζουμεν και δια του τύπου προς πάντας τους εν Αμερική και απανταχού συμπολίτες μας και εν πάση συντομίᾳ την μέχρι τουδε δράσιν μας ως προς την κατασκευήν της από Αραχώβης μέχρι Βαμβακούς αμαξιτής οδού, διά την οποίαν κυρίως και συνεστήθη ο Σύνδεσμός μας.

Πράττομεν δε τούτο, διότι οι εσοχάτως αποσταθείσα ισφαμένης τοισάντη.

Σας καθιστώμεν ποιόν γνωστόν ότι την κατασκευήν του τμήματος της οδού Αραχώβης μέχρι Βαρβίτσης ανέλαβον δια συμβολαιών μας κατασκευάσων ο Σκουροβαρβιτσιώται, οίτινες ήρκισαν την κατασκευήν από της 5ης Απριλίου ε.ε. και είμεθα βέβαιοι ότι μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου ε.ε. θα αποπερατωθή και παραδοθή οιόλη πόλη την οποίαν την έχει μετατρέψει σε έναν από τους πιο όμορφους και περισσότερο επιτυχημένους των τελευταίων 100 ετών.

## Εκλογές: Η μεγάλη στιγμή του πολίτη, η η μεγάλη ευκαιρία του πολιτικού;

Μας τάξουνε τον ουρανό με τ' άστρα, μας υπόσχονται λαγούς με πετραχήλια για να πάρουν την ψήφο μας. Τι την θέλουν; Τι θα την κάνουν; Μήπως είναι ώρα να δούμε τι απέγινε η ψήφος που δώσαμε στο παρελθόν, πόσες υποχέσεις γίνανε προγραμματικήτα, αν η εξουσία που τους δώσαμε χρησίμεψε για το δικό μας ή, μήπως, για το δικό τους καλό; Ποιοι είναι οι αφελημένοι από την ψήφο μας; Είδαμε τίποτε καλό κι εμείς, ή, όλα για εκείνους, για τους Μαυρογιαλούδους.

Διαφέρουν μεταξύ τους, έχουμε σ' αλήθεια δικαιώματα επιλογής, ή μια απ' τα ίδια όλοι νούς, ή, όλα για εκείνους, για τους Μαυρογιαλούδους.

Κυ κ λ ο φ σ ρ η σ ε

## ΠΑΡΙ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ Ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ

Μία γενική θεωρηση όλου του φάσματος συναλλαγής πολιτικών-πολιτών

Με κριτικό επίλογο του Πάρι Τακόπουλου

Εκδόσεις Δρόμων Τηλ. 210-2617648

## ΚΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ DOMAIN DIAMANTOUROS

## ΒΑΡΒΙΤΣΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

### ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΙΩΤΗ

Την Κυριακή 1η Αυγούστου 2004 έγιναν στη Βαρβίτσα τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Καπετάν Πέτρου Αναγνωστόπουλου-Μπαρμπιτσιώτη (1785-1871).

Την διοργάνωση της εκδήλωσης έκανε ο Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Βαρβίτσας «Το μετερίζι του Πάρνωνα» με μια σειρά εκδηλώσεων που έδωσαν στη Βαρβίτσα εορταστική-πανηγυρική όψη για να τιμήσει τον δεύτερο ήρωα της μετά τον Καπετάν Ζαχαρία.

Η ημέρα άρχισε με αρχιερατική θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας και πρόσφετος Κ. Ευστάθιος, στον καθηλιμάρμαρο ναό του Αγίου Νικολάου στη Βαρβίτσα.

Μετά την απόλυτη όλο το εκκλησίασμα, ακολούθωντας τον Σεβασμιότατο και τις αρχές που παρευρίσκονταν, έφθασαν στον χώρο, όπου είχε προ έτους τοποθετηθεί η προτομή. Εν τω μεταξύ ο χώρος, με φροντίδες του Εξωραϊστικού Συλλόγου, διαμορφώθηκε κατάλληλα και ομορφαίνει την είσοδο του χωριού.

Εκεί άγημα στρατού απέδιδε τιμές και φιλαρμονική παίρανε για να υποδεχθεί τους επισήμους και να τιμήσει τα αποκαλυπτήρια.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέσηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του ήρωα, ο οποίος πέθανε στις 3 Απριλίου 1871, σε ηλικία 86 ετών και κηδεύτηκε στη Σκούρα.

Ακολούθησαν καιρετισμοί και ομιλίες, κατάθεση στεφανίων.

Εντύπωση προδένησε η ομιλία του προέδρου της Αδελφότητας Σκουρομπαρμπιτσιώτων Αμερικής κ. Ανδρέα Παγώνη, ο οποίος μίλησε με ωραία Ελληνικά, αν και έχει γεννηθεί στην Αμερική. Γι' αυτό τον επαίνεσε ιδιαίτερα και τον συνεχάρη ο Μητροπολίτης μας, με την δική του επίκαιρη ομιλία.

Μετά τη λήξη της τελετής, όλος ο κόσμος κατευθύνθηκε στην πλατεία, όπου προσφέρθηκαν αναψυκτικά σε όλους και παρατέθηκε γέμια στους επισήμους.

### ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ-ΣΤΡΑΤΗΓΟ Ο Καπετάν Πέτρος Αναγνωστόπουλος-Μπαρμπιτσιώτης

(Όπως τον παρουσιάζει στο βιβλίο του «Η Βαρβίτσα και η Σκούρα» ο εκπαιδευτικός-συγγραφέας Παν. Ρουμελιώτης)



Γεννήθηκε στη Μπαρμπίτσα το 1785 κι ήταν εγγονός του Αναστάσιου Καραδόντη ή Σουλιώτη, που, από τα Σουλιάτικα της Αρκαδίας, το σημερινό Δάριο της Τριφυλλίας Μεσσηνίας ήρθε νέος, εγκαταστάθηκε και παντρεύτηκε στη Μπαρμπίτσα. Στην νεαρή του ηλικία ο Πέτρος Μπ. πρόφτασε το Ζαχαρία κι ήταν μαθητής του πολεμικής τέχνης.

Μετά τη δολοφονία του Ζαχαρία, το 1804 και το μεγάλο χαλασμό της Κλεφτούριας, που ακολούθησε, ο Πέτρος Μπ. έπαψε κάθε δράση του για μερικά χρόνια, μυθίσκη στη Φιλική Εταιρεία και περίμενε το μεγάλο ξεσποκωμό του Γένους. Κι όταν έσπασε η Επανάσταση του 1821, έτοιμος πια, πήρε ενεργότατο μέρος στον Αγώνα, σαν αρχηγός και καπετάνιος των συμπατριώτων του Μπαρμπιτσιώτων στην αρχή, κι όλων των Οινουντίων κατόπιν. Υπήρξε από τους πρώτους ίδρυτές του στρατοπέδου των Βερβένων και πήρε μέρος στην πολιορκία και την άλωση της Τριπολίτσας. Διακρίθηκε στη μάχη του Βαλτετσού και στη μάχη των Δολιανών, με δικό του σώμα και δική του σημαία.

Το 1822, στην εκστρατεία του Δράμα-λη, έπιασε μ' άλπιους οπλαρχηγούς, το φρούριο του Άργους, όπου και πληγώθηκε στο πόδι, κατά την έξοδό τους από το

φρούριο κι αφού τελείωσε η αποστολή τους. Το 1823 αναδείχτηκε πληρεξούσιος στρατιωτικός στην Εθνική Συνέλευση του Άστρους, το δε 1825, προαχθείσες σε στρατηγό, έδειξε μεγάλη αντοχή κατά τις επιδρομές του Ιμπραΐμ και μετά την πτώση του Νιόκαστρου, αποσύρθηκε στην οχυρή Μάνη. Τέλος, πήρε μέρος στην εκστρατεία του Καραϊσκάκη στην Αττική και μαζί του πολέμησε κατά του Κιουταχή στην Αθήνα και στον Πειραιά.

Γενικά, και, κατά την ομοιογία δήλων, ιστορικών και πολιεμάρχων, ο Πέτρος Μπαρμπιτσιώτης, τίμησε τη ελληνικά άπλα και τον τόπο, που τον γέννησε, τη Μπαρμπίτσα, που ήταν και ιδιαίτερη πατρίδα του Ζαχαρία.

Μετά την απελευθέρωση έζησε όλα του τα χρόνια στη Μπαρμπίτσα και στη Σκούρα, μαζί με τους συμπατριώτες και συμπολεμιστές του Μπαρμπιτσιώτες.

Το 1844 εκλέχτηκε βουλευτής της επαρχίας του Μυστρά, αλλά το 1846 παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Ο Πέτρος Μπαρμπιτσιώτης είναι ο άνθρωπος, που παρακίνησε και οδήγησε τους συμπατριώτες και συμπολεμιστές του Μπαρμπιτσιώτες να κατεβούν και να πιάσουν τα κτήματα στη Σκούρα, που άφησαν οι Τούρκοι, φεύγοντας για το Μυστρά και την Τρίπολη, με την έκρηξη της Επαναστάσεως το 1821, όπως γράφω και σ' άλλο σημείο του βιβλίου του ούτου.

Πέθανε στις 3 του Απριλίου του 1871, σε ηλικία 86 χρόνων, με το βαθμό του Υποστράτηγου και κηδεύτηκε στη Σκούρα με μεγάλες τιμές από το Κράτος και από τους συμπατριώτες του Μπαρμπιτσιώτες.



Αποκαλυπτήρια της προτομής του Καπετάν Πέτρου Βαρβίτσα, την Κυριακή 1-8-2004.



Ο κ. Ανδρέας Παγώνης ομιλών.

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΛΑΡΚ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

ΧΑΡΗΣ Γ. ΚΟΝΤΑΛΩΝΗΣ  
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 150 - Ασπρόπυργος  
Τηλ.: 210.5595119-210.5595120

### Βαρβίτσα, Καλοκαίρι 2004

Την Κυριακή 22 Αυγούστου τελέσθηκε μια πολύ σεμνή θρησκευτική λειτουργία, πάνω, ψηφήσα στον Άη-Θόδωρο, το καινούργιο και πανέμορφο εξωκλήσι του χωριού σε υψόμετρο 1500 μ.

Πήγε πολύς κόσμος για προσκύνημα-εκδρομή σ' αυτό το καταπληκτικό και πολύ αγγαντερό ύψωμα και καταχάρπηκε και τη θεία λειτουργία, την οποία τέλεσε ο εφημέριος της γειτονικής μας Αράχωβας (Καρυών), αλλά και την άφταση φυσική ομορφιά του τοπίου.

Έγινε αρτοκλασία και καήρωση πλούσιων δώρων-αφιερωμάτων. Όποιοι οι προσκυντές επέστρεψαν κατευχαριστημένοι στα σπίτια τους το μεσημέρι.

Την, επίσης, Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, τελέστηκε μια ωραία θεία λειτουργία στο ιδιωτικό εξωκλήσι της οικογένειας Γ. Γούβη, το αφιερωμένο στη μνήμη των αγίων Ζαχαρία και Επιστάτη. Τη θεία λειτουργία τέλεσε ο εφημέριος της γειτονικής μας Αράχωβας π. Στράτης Σταθόπουλος.

Έγινε αρτοκλασία και καήρωση πλούσιων δώρων-αφιερωμάτων στην εκκλησία.

Μετάξυ των προσκυνητών ήταν και μερικοί Ζαχαρίες, που γιόρταζαν την ονομαστική τους εορτή.

Χρόνια τους πολλά!..

Και του χρόνου!..

**ΔΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΝΩΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

**ΕΔΡΑ: ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ ΒΑΡΒΙΤΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ**

**Α.Φ.Μ. 81478111  
ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ**

**ΤΗΛ. 2792031371 -  
ΑΘΗΝΩΝ: 210.8040857  
ΚΙΝ.: 6977-800514**

### ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

Πέτρινη διώροφη οικία πωλείται, στις Καρυές,

με δύο συνεχόμενα οικόπεδα.

Η οικία είναι σε καλή κατάσταση, κατοικήσιμη

και σε εξαιρετική θέση, μέσα στο χωριό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 27350-93260

και κινητό 6972 007621.

**ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ - ΠΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**

**ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ**

ΤΗΛ. 210 74.84.320 ΤΗΛ./FAX: 210 74.84.329 ΚΙΝ.: 0944 396.817 ΚΙΝ.: 0976 735.762

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 39 ΙΛΙΣΙΑ

## ΒΑΡΒΙΤΣΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

### ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

#### Γάμοι

- Στις 11 Ιουλίου 2004 παντρεύτηκε στο Merrick N.Y. ο Νίκος Παν. Πατσαλός με την Αικατερίνη Μποζινάκου. Τα στεφάνια αντάρεις ο Παναγιώτης Χρ. Στρίφας. Ακολούθως γαμήλιο δείπνο, στο οποίο παρακάθισαν δύο οι καθεσμένοι και ωραία διασκέδασην με Ελληνική μουσική και χορό, μέχρι τις πρωινές ώρες.

- Στον Άγιο Δημήτριο Βαρβίτσας παντρεύτηκαν, στις 17 Ιουλίου 2004 η Γεωργία Α. Ματθαίου και ο Βασίλης Σ. Γεωργόπουλος από τη Σκούρα, με κουμπάρους τον Λούν και την Τασία Καρλαύτη.

Μετά το μυστήριο δύο οι καθεσμένοι διασκέδασαν στο κέντρο ΖΗΤΑ της Σπάρτης, με ωραία φαγητά και η ορχήστρα του Βαρβίτσιων «Πεινάω έδωσε εξαιρετικό κέφι με τραγούδι και χορό μέχρι πρωιάς.

- Πάντα θυμάστε να θυμάστε την πρώτη παρασκευή της ίδιας

#### Βαπτίσεις

- Στις 3 Ιουλίου 2004 ο Γεώργιος και η Κανέλλα Ματθαίου βάφτισαν το αγοράκι τους στον Άγιο Θόδωρο, στο Μετερίζι Βαρβίτσας και ανάδοχος ήταν ο Κώστας Πέτρου Ματθαίου και το ονόμασε Λεωνίδα.

Μετά το μυστήριο δύο οι καθεσμένοι πήγαν στην Αράχωβα στην ταβέρνα του Δ. Κουτσόγεωργα, όπου διασκέδασαν με ωραίο δείπνο και Ελληνικούς χορούς.

#### Θάνατοι

- Στις 27 Δεκ. 2003 πέθανε και κηδεύτηκε στην Αμερική ο Στέλιος Π. Αριανάς, από τη Σκούρα. Η νεκρώσιμη ακολούθια εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Merrick N.Y.

- Στις 5 Ιουνίου 2004, πέθανε και κηδεύτηκε στην Αμερική ο Συμεών Πράττας, από τη Σκούρα.

- Στην Αμερική πέθανε, σε ηλικία 83 ετών, ο Πέτρος Κουτσόγιαννης και η κηδεία του έγινε στην Βαρβίτσα, στις 13 Ιουνίου 2004.

### ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΑΡΒΙΤΣΑ

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Σωτήρος και Αφροδίτη Φουντά.  | 19. Γιώργης Κουμουρδάς.  | 42. Ο Βασίλης Σ. Αναγνωστόπουλος, υποδιευθυντής της Ολυμπιακής στη N.Y.  |
| 2. Κώστας και Κατέρω Παναγέα.  | 20. Πέτρος Π. Ματθαίος.  | 43. Γιώργης Τσότσος.   |
| 3. Σταύρος και Μαργαρίτα Τσιμικάη.   | 21. Ντίνος και Κάννι Φουντά.   | 44. Πότης και Ελένη Τσότσου.   |
| 4. Δημήτρος και Γιώτα Βουλούκου, με την κόρη τους Σοφία με το σύζυγό της Πάνο. | 22. Τελεσία Κοντζιά.   | 45. Δημήτριος Πατσαλός;  |
| 5. Κώστας και Γεωργία Βουλούκη.  | 23. Γιώργης και Πότα Πατσαλός, με την κόρη τους Σοφία.                                   | 46. Σταύρος και Κανέλλα Μενεγάκη.  |
| 6. Γιώργης και Αγγελική Λάινη.   | 24. Γιώργης και Πότα Πατσαλός, με την κόρη τους Σοφία.                                   | 47. Ο παν. Αρχιμανδρίτης Σταύρος Σ. Αναγνωστόπουλος.   |
| 7. Νίκος και Ελένη Κανέλια.  | 25. Πέτρος και Ντίνα Γούβη.  | 48. Τάμης και Τσεβή Ματθαίου.  |
| 8. Γιώργης και Ντίνα Βάλιττα.  | 26. Νικολής Καναράς.   | 49. Ηλίας Τσολάκης.  |
| 9. Πάνος και Πόλη Βουκύδη.   | 27. Γιώργης και Ελένη Κοντζιά.   | 50. Παρασκευάς Κοντζιά.  |
| 10. Πότης και Άννα Πανάκου, με την κόρη τους Θεώντα και τη σύγνοια τους.       | 28. Σταύρος και Δημήτρα Σταματά.   | 51. Γιάννης και Γεωργία Στρίφα.  |
| 11. Στέλιος και Αμαλία Καναρά.   | 29. Πάνος και Καλλίπολη Βουλούκου.   | 52. Στράτης και η Βασιλική Ματθαίου.   |
| 12. Νίκος και Σταυρούλα Δημάκου.   | 30. Νίκος και Πότα Κοντογέωργη.  | 53. Σταύρος και Γιάννα Ματθαίου, με το γιο τους Γιώργο, τη γυναίκα του Ερένη και τις κόρες τους Γιάννα και Κατερίνα. |
| 13. Αθανάσιος και Αργύρω Κοντογέωργην.   | 31. Πάνος και Καλλίπολη Δημάκου.   | 54. Στέλιος και Νίκη Ματθαίου.   |
| 14. Νίκος και Τούλια Βασιλάκου.  | 32. Πάνος και Ελένη Σουρλή, με την αδελφή του Ζαφείρω με το σύζυγό της Θόδωρο.           | 55. Πάνος και Ρούλα Στρίφα.  |
| 15. Ερευθέριος και Παρασκευή Κούτουλη.   | 33. Δημήτρος και Γεωργία Παναγοπούλου.   | 56. Πέτρος Ν. Πατσαλός.  |
| 16. Λεωνίδας και Γεωργία Τσεμέρη.  | 34. Νίκος και Ελένη Πράττα.  | 57. Γιώργης Ι. Καρλαύτης.  |
| 17. Ζώνη και Παρασκευή Δημάκου.  | 35. Χρήστος Πέτριγας.  | 58. Γιώργης Χριστόπουλος.  |
| 18. Γιάννης και Παναγιώτα Μενεγάκη.  | 36. Αντωνία Γούβη.   | 59. Παναγιώτης Ιω. Καναράς.  |
|  | 37. Γιώργης Π. Γούβης.   | 60. Γιάννης και Γεωργία Στρίφα.  |
|  | 38. Νίκος Γαλάτας.   | 61. Κώστας και Αγγελική Καραγιάννη.  |
|  | 39. Στέλιος και Αθηνά Πράττα.  | 62. Ανδρέας Παγώνης με τη σύζυγό του.  |
|  | 40. Δημήτρος και Ντίνα Παναγόπουλος.   | Kai tou χρόνου δύο οι εδώ.   |
|  | 41. Σοφία κήρα Θεοτόκη Ματθαίου με τις κόρες της με τους άνδρες τους και τα παιδιά τους. |  |

### Ο ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΒΙΤΣΑ

**M**ια ωραία έκπληξη έκανε σε συγγενείς και φίλους ο εκλεκτός Βαρβίτσιωτης ομογενής κ. Στέλιος Ματθαίος, την Τρίτη 17 Αυγούστου, στη Βαρβίτσα. Είχε καθέσει τον γνωστό μουσικό και τραγουδιστή Λάκη Χαλκία, φίλο του αγαπημένου, να ξέλθει στη Βαρβίτσα. Ο Λάκης ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του φίλου του και ήπθε με



Στη βεράντα του σπιτιού των αδελφών Ματθαίου (Μπράντηδων).

Τη γυναίκα του, ενωρίς το απόγευμα στο σπίτι των αδελφών Ματθαίου. Εκεί στην ωραία βεράντα τους, απολαύσαμε τον καφέ και τα γλυκά που είχαν ετοιμάσει οι τρεις καλές συνυφάδες: η Βάσω, η Νίκη και η Γιάννα Ματθαίου, με μια ευχάριστη παρέα και ένα υπέροχο πιλοβοσίσιμεμα (φωτογραφία).

Και η αναμνηστική φωτογραφία κάτι από τον πλάτανο της πλατείας, που τον φύτεψε πριν από πολλά χρόνια ο μακαρίτης Σαράντος Ματθαίος, πατέρας των Μπράντηδων.

Διακρίνονται μαζί με τον Λάκη Χαλκία και τη σύζυγό του, ο Στέλιος και η Νίκη, ο Στράτης και η Βασιλική, ο Σταύρος και η Γιάννα Ματθαίου, η Δημήτρα και η Στέλια, η Ελένη Γούβη, η Ντίνα Βάλιττα, η Βάσω Ματθαίου, η Ευαγγελία Τριανταφύλλα, η Μαρία Πράττα και οι Αραχοβίτες Κώστας και Ελένη Διαμαντούρου και Βασίλης και Αννίτα Πρεκεζέ.

Από εκεί η παρέα συναντήθηκε με άλλους φίλους στην ταβέρνα του Κυριάκου Στρίφα, στην πλατεία της Βαρβίτσας. Τα φαγητά και η περιποίηση που προσφέρει πάντα η οικογένεια του Κυριάκου είναι γνωστά, αλλά εκείνο το βράδυ ήταν εξαιρετικά. Έτσι η ευχαριστηση της καλής συντροφιάς και το καλό κρασί έφεραν το κέφι, με τραγούδια και χορό. Ο Λάκης με την κιθάρα του και την αξέπερστη φωνή του μας χάρισε μια εξαιρετική βραδιά. Κοντά του ο Κυριάκος Στρίφας, γνωστός σε όλη τη Λακωνία για την ορχήστρα και τα δημοτικά τραγούδια του, αλλά και ο Σταύρος Ματθαίος, ο οποίος τραγουδάει τα παπιά δημοτικά τραγούδια με τον παραδοσιακό τρόπο και είναι ανεξάντητος.

Όθιοι θυμηθήκαμε τη μεγάλη συναυλία που χάρισε στη Βαρβίτσα πέρσι το καλοκαίρι ο Λάκης Χαλκίας αφίλοκερδώς, για να τιμήσει τον εκλεκτό του φίλο Στέλιο Ματθαίο, στον τόπο που γεννήθηκε, στην ζακουστή Βαρβίτσα. Από εδώ ξεκίνησε ο άνθρωπος που δημιούργησε το Ίδρυμα για τα Καρκινοπαθή Ελληνόπουλα στην Αμερική και που το ονομά του, το προφέρουν με αγάπη και σεβασμό χιλιάδες πικραμένα χειρί.

Ο Λάκης Χαλκίας έχει βοηθήσει κι αυτός με την καλλιτεχνική προσφορά του το Ίδρυμα αφού με την ορχήστρα του και τη φωνή του κάλυψε χορούς που σκοπό είχαν να ενισχύσουν το ταμείο για τα παιδιά, το C.C.F. Έτσι στερεώθηκε η φιλία ανάμεσα στον Στέλιο και στον Λάκη.

Τους ευχαριστούμε και τους δυό, για όλα, αλλά και για την ωραία βραδιά που μας χάρισαν στη Βαρβίτσα, στις 17-8-2004.

  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ

«ΟΙ ΡΙΖΕΣ»  
Τηλ. & fax: 210.93.51.449  
e-mail.:oirizes@otenet.gr



### ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος

Μετσόβου 26, 1ος όροφος, 10682 Αθήνα

Τηλ. 210 8822320 - Οικ. 210 6010276

Κιν.: 6973 215098

ΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ